

Op verhaal met politici

De mens achter de politiek

- Naam: Wiepie van der Veen
- Woonplaats:
(Slagharen, buitengebied, kant van Dedemsvaart)
- Leeftijd: 35 jaar
- Partij: ChristenUnie
5^e op de lijst



Twaalf persoonlijke vragen van IN Dedemsvaart aan Wiepie van der Veen

- **Wat wil jij betekenen voor de gemeente Hardenberg en voor Dedemsvaart in het bijzonder?**

Zoveel onderwerpen die ik hier zou kunnen schrijven. Bijdragen aan een mooi sportpark, aandacht vragen voor een vervolg op de nieuwe speeltuin bij de Kotermeer of, nog beter, de gemeente motiveren om er met inwoners uit Dedemsvaart een leefbare recreatieve omgeving van te maken. Mooie starterswoningen bouwen staat ook op mijn lijstje. Maar eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat bijna alle partijen en raadsleden dit Dedemsvaart gunnen. Waar ik hoop een meerwaarde te bieden? Door een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn met oog voor kind, jongere en cultuur. Samen het gesprek aangaan op het schoolplein, bij De Baron, bij UpStairs het jongerenwerk of in de kerk. "Niet uitsluiten, maar samen recht doen".

- **Wie of wat inspireert jou?**

Ik voel me erg geïnspireerd door de quote "Heb je naaste lief als jezelf". Juist in mijn rol als raadslid probeer ik hieraan vast te houden. Mijn naaste, mijn buurman of -vrouw heeft net zoveel rechten in de gemeente als ik. De quote herinnert mij hier vaak aan.

- **En hoe hoop jij de kiezers te inspireren?**

Door "samen" de gemeente te zijn. Mijn dochter en pleegkind zitten in Dedemsvaart op school, en hoe de ouders en leerlingen zich inzetten voor de school, de speeltoestellen, het groen, de activiteiten, petje af! Het werkt omdat ze het samen doen. Dat inspireert! Ik hoop daar een steentje aan te kunnen bijdragen (ook op andere plekken dan de school).

- **Wat is je lievelingsboek? (film mag ook)?**

Favoriete film: Lord of the Rings trilogie. Meest inspirerende boek: De Bijbel.



- **Als je zelf een boek zou mogen schrijven, waar zou dat dan over gaan?**

Wat een leuke vraag! Als kind heb ik ooit een short story (25 pag.) geschreven over pesten. Als ik nu de kans zou krijgen? Dan zou ik een boek gevuld met columns schrijven over de dagelijkse perikelen van een "green labeled working mom". Iemand interesse?

- **Welk hoofdstuk in je leven zou je nog eens over willen doen?**

Geen, er zijn genoeg hoofdstukken die een pijnlijke of vreugdevolle herinnering hebben gegeven (een trouwerij, een zwangerschap, een verhuizing, gepest worden als kind), uiteindelijk mag elk hoofdstuk er zijn en is het oké zo.

- **Hoe wil jij geschiedenis schrijven? Oftewel, hoe wil jij herinnerd worden?**

Poeh.... uhm... als een oprecht mens, eerlijk, enthousiast, een semi-Dedemsvaartse die onderdeel was van de gemeenschap, zichtbaar en betrouwbaar.

- **Waar mogen we jou midden in de nacht voor wakker maken?**

Nou daar komt ie: voor een ambachtelijke cassis-bonbon en een reis naar Tanzania!

- **Wat is jouw grootste ergernis?**

Directieve, hiërarchische mensen die veel woorden met weinig inhoud gebruiken, oh en al de rotzooi en het zwerfvuil die te pas en te onpas in onze mooie dorpjes te vinden zijn.

- **Heb je ooit een moment gehad dat je het liefst door de grond wilde zakken?**

Nou zeker! Ik was ooit eens voor mijn oude werkgever bij een school om daar een interactieve workshop te geven. Een prachtige klas met wat onzekere tieners. Ik wilde een tiener om hulp vragen en een stukje extra zekerheid en vertrouwen geven. Dus zei ik: "Zullen we deze jongedame een applaus geven voor haar hulp?" Het bleek een jongen te zijn. Gelukkig pakte de klas en de jongen het sportief op.

- **Waar ben je trots op?**

Ik ben dankbaar en trots op de mooie plek waar ik mag wonen, het werk wat ik mag doen vanuit het UWV, en de nuchtere, betrokken mensen om mij heen, waar ik als import-Fries prima tussen pas!

- **Is er een plek in onze gemeente waar je het liefst naartoe gaat? En daarbuiten?**

Als gezin maken we veel gebruik van de wandelroutes in onze gemeente, vorig week nog de Bas de Das route in Balkbrug, geweldig! Je loopt trouwens ook de kans dat je mij bij 't Dorp of de Troubadour aantreft op een zonnige dag met een heerlijk drankje. En buiten onze gemeente.... zijn we als gezin vaak in de wandelgebieden van Nijverdal te vinden.